

Om het volle leven te leren kennen !
Een wegwijzer !

Ons hele leven door hebben we verschillende ‘leraren’: ouders, familie, kinderopvang, leerkrachten, werkgevers, collega’s, maar ook vrienden en vriendinnen - gewoon de mensen om ons heen.

Zij oefenen allemaal invloed uit op ons denken en handelen.

Elk van hen heeft een eigen kijk op het leven, waardoor we met veel verschillende meningen in aanraking komen. Soms zijn die tegenstrijdig, waardoor het moeilijk kan zijn een eigen weg in het leven te bepalen.

Niets geeft meer voldoening, dan verwarring en onzekerheid kwijt te raken.

Daarom is het belangrijk te weten dat er een bijzondere “Handleiding voor het Leven” bestaat. Deze bijzondere ‘Handleiding’ krijgen we niet meegeleverd bij onze geboorte, al werd ze wel geschreven, lang voordat wij geboren werden.

Ze is bestemd voor ieder mens, waar ook ter wereld en wijst de weg, naar de volle vreugde en vrede van het leven.

Het komt er op aan deze ‘Handleiding’ te lezen en te bestuderen.

De Levensschool, wil een hulp zijn bij het begrijpen van de ‘Handleiding’, zodat het leven ervaren kan worden, zoals dit bedoeld is.

Naar de Handleiding voor het leven.¹

¹ De Handleiding voor het leven.