

Uit de studie over satan<sup>1</sup> is duidelijk dat kwaadspreken over anderen, roddelen, het karakter van satan typeert.

Wie roddelt, begeeft zich op het terrein van satan.

## **Waarom is roddelen verkeerd?**

### **Roddel heeft geen begrip voor de ander.**

Roddel komt vaak voort uit jaloezie, of een slecht zelfbeeld. Er wordt vaak geroddeld over mensen, die andere gewoontes hebben.

Roddel stelt iemand in een negatief daglicht en kent geen mededogen of barmhartigheid.

Bij kwaadspreken gaat men voorbij aan de persoonlijkheid en de achtergrond van waaruit iemand handelt. Daarom staat er ook in de tien geboden:

- *Gij zult geen vals (leugenachtig, misleidend) getuigenis spreken tegen uw naaste. (Exodus 20:16)*

### **Roddel leidt een eigen leven en dient vaak de leugen.**

Als iemand iets negatiefs over een ander hoort vertellen, wordt dat gewoonlijk weer aan anderen doorverteld en gaat het verhaal een eigen leven leiden. Meestal wordt het steeds pittiger en dramatischer.

Iets dat verteld wordt als een veronderstelling, "ik meen te weten dat ...", wordt gaandeweg steeds zekerder en uiteindelijk doorverteld als een vaststaand feit.

### **Roddel ontnemt iemand de eerste indruk.**

Wanneer iemand een persoon, over wie men heeft horen roddelen, voor het eerst ontmoet, zal hij er moeite mee hebben om vrij en open tegenover deze persoon te staan.

De eerste indruk is bij voorbaat negatief beïnvloed.

Hierdoor ontstaat argwaan en de ander zal zich, onbewust, eerst moeten bewijzen, om die argwaan weg te nemen.

### **Roddel beïnvloedt de manier waarop men over iemand denkt.**

Stel dat, om wat voor reden dan ook, mijnheer X zich bedrinkt.

Het is mogelijk dat dit nooit eerder is gebeurd en ook nadien niet meer, maar net die ene keer heeft iemand dat gezien.

Als deze persoon overal gaat rondvertellen, dat hij mijnheer X dronken gezien heeft, dan is de kans reëel dat hij door veel mensen als een dronkaard wordt beschouwd en dat men hem gaat mijden.

### **Roddel brengt verwijdering tussen mensen.**

Het is duidelijk dat er in het vorige geval een verwijdering ontstaat tussen mijnheer X en zijn omgeving.

Roddel is vaak de oorzaak van geschillen binnen families en hele gemeenschappen kunnen uit elkaar vallen vanwege kwaadsprekerij.

---

<sup>1</sup> Studie: De satan (zie Onder de loep)

## Wie roddelt wordt een tegenstander van God.

Jezus bad tot zijn Vader:

- *Ik bid ... voor hen, die ... in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.*  
(Johannes 17:20-21)

Aan de andere kant zei Jezus:

- *... wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstroot.* (Mattheüs 12:30 / Lukas 11:23)

Wie roddelt, brengt verwijdering tussen mensen en speelt de satan in de kaart.

## Roddelen veroordeelt.

Oordelen is niet aan de mens. Zelfs Jezus zei:

- *Indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.*  
(Johannes 12:47)

## Roddel getuigt van onvergevingsgezindheid.

Farizeeën kwamen bij Jezus roddelen over een vrouw, die betrappt was op overspel.

Ze hadden haar zelfs meegebracht en volgens de wet van Mozes moest zij gestenigd worden, samen met de man waarmee ze overspel gepleegd had.

De farizeeën hadden de wet aan hun kant.

Maar Jezus zei:

- *Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.* (Johannes 8:7)

En toen iedereen afdroop, zonder verder iets te zeggen, zei Hij tot de vrouw:

- **Ook Ik veroordeel u niet.** Ga heen, zondig van nu af niet meer! (Johannes 8:11)

## Wie roddelt heeft niets begrepen van de liefde van Jezus.

Paulus schrijft:

- *Wie zijt gij, dat gij de knecht van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.*  
(Romeinen 14:4)

Het is verkeerd om een oordeel over anderen uit te spreken en helemaal verkeerd om dit persoonlijke oordeel rond te bazuinen.

## Wie roddelt verstroot, schaadt mensen en schaadt de gemeente.

Schaadt ook het getuigenis van de gemeente in de wereld, als het beeld van Jezus Christus.

## Hoe God wil dat mensen met elkaar omgaan:

Indien iemand in de fout is gegaan, waarschuwt Paulus:

- *Broeders (zusters), zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van **zachtmoedigheid**, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. (Galaten 6:1)*

**Wie tot in het diepst van zijn hart beseft volkomen aanvaard en vergeven te zijn door Jezus, staat vergevingsgezind in het leven.**

De opdracht is: *God lief te hebben boven alles en **je naaste als jezelf**. (Lukas 10:27)*

### **God geeft een geweldige belofte:**

- **Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat,**
- *wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt,*
- **dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag.**
- *En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.*
- *En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten. (Jesaja 58:9-12)*

Meer over dit onderwerp is te vinden in de studie: De tong - in de brief van Jakobus.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Studie: De tong - in de brief van Jakobus.